

## Mange udsatte unge får ikke en ungdomsuddannelse

Få udsatte unge får en ungdomsuddannelse. Analyserne i Socialpolitisk Redegørelse peger på, at en stor del af forklaringen er, at de klarer sig fagligt dårligere i skolen og har sociale problemer i det tidlige voksenliv.

Som 25-årig er det kun 36 pct. af dem, som har modtaget en forebyggende foranstaltning eller som har været anbragt uden for hjemmet, der har færdiggjort en ungdomsuddannelse. Blandt andre 25-årige er det 73 pct., som har færdiggjort en uddannelse, jf. figur 1.

Udsatte unge har en række karakteristika, der kan bidrage til at forklare, hvorfor få får en ungdomsuddannelse. Eksempelvis har mange et svagt fagligt standpunkt i grundskolen, og i starten af 20'erne er psykiske vanskeligheder og indikationer på udsathed langt mere udbredte end blandt unge, der ikke har fået foranstaltninger.

Det vil ofte ikke være muligt at identificere den eksakte forklaring på, hvorfor nogle ikke gennemfører en ungdomsuddannelse. Flere faktorer kan spille sammen på kryds og tværs. Fx kan der være en tæt sammenhæng mellem et dårligt fagligt standpunkt i grundskolen og psykiske vanskeligheder i teenageårene, som fortsætter ind i voksenlivet. Er forklaringen så psykiske vanskeligheder eller fagligt dårlige resultater?

Man kan imidlertid – under en række beregningstekniske antagelser – skønne over, hvad der kan bidrage til at forklare, hvorfor få udsatte får en ungdomsuddannelse sammenlignet med ikke-udsatte unge. Der er indikationer på, at et svagt fagligt standpunkt i grundskolen kan forklare omkring halvdelen af forskellen. Kriminalitet og psykiske vanskeligheder i de tidlige voksenår ser også ud til at have væsentlig betydning, jf. figur 2.



Anm.: Udsatte er 25-årige, der i 17-22-årsalderen har modtaget en personrettet forebyggende foranstaltning eller har været anbragt uden for hjemmet. Psykiske vanskeligheder og stofmisbrug knytter sig til indikationer i 20-25-årsalderen, mens kriminalitet knytter sig til 15-25-årsalderen. Se kapitel 4 i Socialpolitisk Redegørelse 2016.

Kilde: Socialpolitisk Redegørelse 2016.