

## Mange udsatte borgere har komplekse problemer

Mange socialt udsatte har komplekse problemer. Komplexiteten kan fx komme til udtryk ved, at borgeren ikke kan hjælpes i eget hjem, men bor på et botilbud. Andre kæmper med flere forskellige problemer på samme tid. Der kan eksempelvis være tale om en voksen, som både kæmper med hjemløshed og stofmisbrug eller en ung, som kæmper med hjemløshed og har en kriminel adfærd.

Socialt udsatte med komplekse problemer har en markant svagere tilknytning til arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet end andre udsatte.

Det kan være vanskeligt at hjælpe borgere med komplekse problemer med den eksisterende viden. Ofte vil der være brug for, at problemerne håndteres samtidigt eller i den rigtige rækkefølge, hvorfor der blandt andet er brug for tæt koordination af støtten fra forskellige fagpersoner.

Seks ud af ti udsatte voksne har indikation på komplekse problemer, jf. figur 1. Der er flest med tegn på komplekse problemer blandt personer, der modtager socialpædagogisk støtte mv. eller bor på forsorgshjem. Andelen er lidt mindre blandt personer med stofmisbrug og alkoholafhængighed. Især blandt personer med alkoholafhængighed er der en stor gruppe uden tegn på andre problemer. Det vil i mange tilfælde være personer, der også har en stærk tilknytning til arbejdsmarkedet og et socialt netværk.

Blandt udsatte børn og unge har næsten fire ud af ti indikationer på komplekse problemstillinger i den forstand, at der er på samme tid optræder en række forskellige problemer. Det kan både være problemer hos barnet selv, fx faglige udfordringer i skolen, kriminalitet, psykiske vanskeligheder mv., og sociale problemer hos forældrene.

**Figur 1**

### Udsatte børn og unge og voksne med komplekse problemer



Anm.: Der er ikke en metode, som eksakt måler kompleksiteten af sociale problemer. Analyserne i Socialpolitisk Redegørelse bruger en række forskellige indikatorer til at identificere socialt udsatte, hvor der er tegn på komplekse problemer. Se i øvrigt kapitel 2 og 5 i Socialpolitisk Redegørelse.

Kilde: Socialpolitisk Redegørelse 2016